

PROGRAMMA FAMILIEFESTIVAL ZONDAG 22 APRIL

De voorstellingen duren 30 – 40 minuten

	14.00u	15.00u	16.00u	17.00u
Programma voor volwassenen (vanaf 16 +)				
Volwassenen Nederlands	Frank De Gruyter Het Ongelooflijke Testament Zaal Cuvelier	Kristine Marteleur Barst ! Zaal Cuvelier	Frank De Gruyter Het Ongelooflijke Testament Zaal Cuvelier	Kristine Marteleur Barst ! Zaal Cuvelier
Volwassenen Engelstalig	Shonaleigh Cumbers (GB) Grote kelder	Peter Chand (GB) Ridderzaal	Ursula Holden Gill (GB) Grote kelder	Peter Chand (GB) Ridderzaal
	Ursula Holden Gill (GB) Rochow			
Nederlandstalige verhalen voor kleuters tot en met kinderen van 12 jaar				
Kinderen 9+	Desiree Hornikx Het gelukskind Ridderzaal	Eric Borrias Hans en de draak Rochow	Desiree Hornikx De man die handelde in geluk Ridderzaal	Eric Borrias Hans en de draak Rochow
Kinderen 6+	Garage TDI De man met het stenen hart Kapel	Sahand Sahebdivani Nachtreis Grote kelder	Garage TDI De man met het stenen hart Kapel	Sahand Sahebdivani Nachtreis Grote kelder
Kinderen 5+	Ine, Dirk, Piet en Stefanie Stapel! Tiendschuur		Ine, Dirk, Piet en Stefanie Stapel ! Rochow	
Kinderen 3 +	De Verhalenkate Sprookje Zaal Königegg	Kip van Troje Mevrouwtje, mevrouw vertelt Zaal Roelants	De Verhalenkate Sprookje Zaal Königegg	Kip van Troje Mevrouwtje, mevrouw vertelt Zaal Roelants

VERTELANIMATIE-ACTS

Naast vertellingen in de verschillende zalen van het kasteel is er ook Vertelanimatie **op de buitenpleinen** van het domein.

GINDER

Een woordloze, poëtische voorstelling met kleine beeldende elementen door Theater Hutsepot (www.theaterhutsepot.be)

Vader en zoon of moeder en kind of groot en klein of God weet wat. Elk op hun eiland, veraf en toch dichtbij. Verlangen naar elkaar. Stap voor stap en poging na poging. En dan net wel of toch weer niet. Poëtische en hilarische mislukkingen maken een woordloos, interactief pareltje, geruggensteund door een tweekoppig orkest met gitaar, viool, percussie, kazou en nog veel meer.

Voorhof/Tiendschuur: 3 x 20 min. telkens om 15.40u, 16.40u en 17.40u

ESCRIBANO

Op het Plaza Domingo, hartje Mexico Stad, werkt de traditionele 'escribano'. Hij zit onder de arcades op het plein, achter zijn typemachine. Als je niet kunt schrijven, tikt hij de brief die je hem dicteert, of hij helpt je met opstellen van officiële documenten.

*De Poëzie Escribano is een variant daarop. **Als je bij mij aan tafel komt, zet ik jouw verhaal op papier. Maar dan poëtisch.** Je kunt terecht met alles wat je maar bezighoudt. Heb je een boodschap voor iemand? Een mooie herinnering, een verhaal of een dilemma? Schuif aan en ik verander je gedachten in poëzie.*

Erekoer: 14.30u – 17.00u

Het PICKNICKLEED

*Genoeg geleuterd over Doornroosje, Assepoester, Sneeuwvitje en al die andere tuttebellen! **Tijd voor 'Patsie Patisserie'!***

De wereld beseft het nog niet, maar zij is de enige echte sprookjesprinses der sprookjesprinsessen.

Ze is dol op taart. Zelf vind ze dat ze er ook een beetje uitziet als een taartje in haar lievelingskleed. Een jonge taart, geen oude taart! En bij taart hoor koffieklets! Ze klets de kinderen de oren van hun kop. Met haar meest onmogelijke en fantasierijke verhalen geeft ze hen een ontmoeting om nooit te vergeten!

Buitenhof/Galerij: 14.30u – 16.30u

