

Nog even uw aandacht voor een bijzondere voorstelling mét dialoog achteraf.

Uit Vlaanderen/Nederland

Pauline Seebregts en Co

Helden van Vandaag

Verhalen van Moed, Angst en Vertrouwen

Echte verhalen van gewone mensen kunnen de wereld veranderen.

Een bijzondere voorstelling met verhalen van Nederlandse en Vlaamse vertellers van verschillende culturen, religies en afkomst die hun eigen verhaal vertellen of dat van mensen die hun pad hebben gekruist. Verhalen die het hart raken:

vluchten uit het land waar je geboren bent;

vol vertrouwen blijven ook al zie je dromen in duigen vallen;

staan voor wie je bent en wat je gelooft;

moed hebben om tot het einde van je leven wensen te koesteren.

De wereld raakt meer en meer verdeeld. Angst voor aanslagen, terroristen en de 'de ander' maken moedeloos. Wie durft op te staan en zichtbaar te worden in zijn omgeving?

Om zijn eigen verhaal te vertellen en naar de verhalen van anderen te luisteren.

Echte verhalen van gewone mensen kunnen de wereld veranderen.

*Deze voorstelling is ontwikkeld in het kader van het Vertelambassadeurschap van **Pauline Seebregts** onder de verantwoordelijkheid van Stichting Vertellen.*

De Vertelambassadeur is een jaarlijks toegekende kwalificatie voor een persoon die een bijzondere betekenis heeft voor het vertellen in Nederland en Vlaanderen.

Maatschappelijk relevante vertelvoorstelling door vertellers:

Omar Nahas - Fatima Spalburg - Rien Van Meensel – Mia Verbeelen - Katty Wtterwulghe

Helden van vandaag: donderdag 19 april, 19.30u

